

der til deres død. Frederik 8. boede der således til 1912 og Dronning Louise helt til 1926. Midt på obeliskens kan du se en portrætmedaljon af kongeparret i bronze, på en baggrund af grønlandsk marmor.

6



SKYDEBANE

Den lange fordybning i haven er resterne af en gammel skydebane. Her har kongelige selskaber underholdt sig med at skyde til måls fra slottets gavl og ned mod terrænet.

I dag er den tidligere skydebane populær blandt børn, som leger på skråningen eller kælker på den om vinteren.

7



ISHUSET – DATIDENS KØLESKAB

To isbjørne over indgangen byder velkommen til det lille røde murstenshus, som blev opført i forbindelse med udvidelsen af slottet i 1880'erne, da Kronprins Frederik (8.) og

hans Louise boede på Charlottenlund. Ishuset var datidens køleskab, hvor slottets beboere holdt madvarer friske ved hjælp af store isblokke.

8



DET GULE HUS

Det fine gule bindingsværkshus var oprindeligt et lysthus men har også tjent som gartner- og vagtbolig. Senest var huset bolig for vagten under Frederik 8., som regerede i

1906-12. Huset og den lille dam med åkander er et populært opholdssted, blandt andet for børnehaver.

9



STAUDEHAVEN

Det lille haveafsnit med staudebedet er et yndet opholdssted, hvor du kan slappe af på en bænk og nyde blomsterne i sommerhalvåret. Her har tidligere været en køkkenhave

med urter og frugter, anlagt af Christian 8.'s søster, Prinsesse Louise Charlotte.

10



DANMARKS AKVARIUM

I havens østlige ende mod Strandvejen ligger Danmarks Akvarium. Her kan du opleve ca. 300 fiskearter og andre dyr fra hele verden i stedets 70 akvarier. Læs mere på www.akvarium.dk.

DEN GAMLE LYSTHAVE VED ØRESUND

CHARLOTTENLUND SLOTSHAVE er et dejligt lille anlæg i romantisk stil, et åndehul, hvor storbyen, villakvarterer og Charlottenlund Skov mødes. Slottet er efterfølgeren for det lille lystslot Gyldenlund, som det danske kongehus overtog i 1715. Kronprins Christian, den senere Christian 6, forærede i 1730 området til sin søster, Prinsesse Charlotte Amalie, som ombyggede slottet og døbte det Charlottenlund.

I MODSÆTNING til andre kongelige haver i enevældens tid har Charlottenlund Slotshave ikke kun været for den kongelige familie. Dyrehaven og Charlottenlund var nemlig skiftevis på mode som mål for københavnernes søndagsudflugter op igennem 1800 tallet, og i en årrække fra omkring 1815 var det Charlottenlund, der var in. I hele sommersæsonen var der telte med sang og musik i slotshaven.

DENGANG var haven i barokstil, men i 1880-81 blev den som de fleste andre kongelige haver omlagt fra barokhave til romantisk landskabshave i engelsk stil, samtidig med at slottet blev ombygget og udvidet med blandt andet den karakteristiske kuppel.

SLOTSHAVEN ER VELEGNET til fritidsaktiviteter, afslapning og gåture, hvor du kan støde på flere små historiske overraskelser på din vej.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Slotshaven er åben døgnet rundt. Slottet bruges p.t. af DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) og er lukket for offentligheden. Riddersalen er dog fra tid til anden åben for publikum i forbindelse med klassiske koncerter.

CHARLOTTENLUND SLOTSHAVE PÅ NETTET

På Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om Charlottenlund Slot og Slotshave. Du kan bl.a. stille spørgsmål til brevkassen og se en digital udgave af kortet i denne folder på:

WWW.SES.DK/CHARLOTTENLUND



Finansministeriet
Slots- og
Ejendomsstyrelsen

Løngangstræde 21
1468 København K
Tlf. 33 92 63 00

OPLEV CHARLOTTENLUND SLOTSHAVE



DEN GAMLE LYSTHAVE
VED ØRESUND

- 1 CHARLOTTENLUND SLOT
- 2 UDSIGTSLINIE
- 3 KROKUSPLÆNE MED MINDEPLADE
- 4 BAROKHAVEPARTI
- 5 OBELISK
- 6 SKYDEBANE
- 7 ISHUSET – DATIDENS KØLESKAB
- 8 DET GULE HUS
- 9 STAUDEHAVEN
- 10 DANMARKS AKVARIUM

-  INDGANG
-  PARKERING
-  TOILETTER



Charlottenlund Slotshaves areal er ca. 142.000 kvadratmeter.

1 CHARLOTTENLUND SLOT
 Charlottenlund Slot blev opført som barokslot i 1731-33 til Christian 6.'s søster Charlotte Amalie. I virkeligheden var det ikke et nyt slot men en ombygning og udvidelse af et endnu ældre slot – et lystslot kaldet Gyldenlund. Fra ombygningen og ca. 200 år frem var Charlottenlund Slot et kongeligt residensslot, hvis skiftende beboere har sat deres præg på slottet. I 1880-81 blev slottet forlænget med to fag og forsynet med to tværfløje og en kuppel med lanterne. Hermed skiftede slottet helt karakter fra barokstil til fransk renæssancestil.



2 UDSIGTSLINIE
 Stien, som forbinder Strandvejen med Charlottenlund Slot, vidner om barokkens retlinede havekunst. Den lange akse byder på gode udsigter, både fra slottet mod Øresund med Middelgrundsfortet som point de vue og den modsatte vej, op til slottet. Stien var oprindeligt en allé, men i dag er kun den nederste del mod Strandvejen flankeret af træer.



3 KROKUSPLÆNE MED MINDEPLADE
 I krokusplænen foran slottet ligger en mindeplade for Prins Carl, den senere Kong Haakon 7., som var født på Charlottenlund Slot. Mindepladen blev indviet under det norske kongepars besøg i Danmark i 2005 som led i markeringen af 100-året for Norges selvstændighed og den danske Prins Carls ankomst til Norge og kåring som Kong Haakon 7.



4 BAROKHAVEPARTI
 Fra 1670'erne var slotshaven præget af barokkens havekunst. Dengang var der grøfter, karpedamme og lystgange ved Gyldenlund, og der voksede mere end 400 plantearter. I 1700-tallet, mens Charlotte Amalie boede på Charlottenlund Slot, lå flere små firkantede barokhaver spredt rundt på området. Slottet var omkranset af rektangulære parterrebede, sirligt udsmykkede med buksbombroderier og formklippede træer. Som et minde om denne tid er der i 1990'erne anlagt bede med buksbom og formklippede thujapyramider og takssøjler ved slottet.



5 OBELISK
 Obeliskken på plænen vest for slottet er rejst i 1938 til minde om slottets to sidste kongelige beboere, Kong Frederik 8. og Dronning Louise. Parret flyttede ind på slottet i 1869 og boede

